

Vergaderopening met als thema 'Alles komt goed'

Centraal staat Openbaring 21:1-5



Voor wie
Kerkenraad

Duur
0 - 20 minuten

Alle dingen nieuw

'Alles komt goed.' Je hoort het mensen weleens zeggen in films: 'It's gonna be alright.' Maar klopt dat wel? Vaak wordt het gezegd op een moment dat er chaos is uitgebroken en het nog maar de vraag is of het in orde komt. Veel in dit leven is niet in orde en komt niet op orde. We kennen allemaal de voorbeelden wel. God belooft: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw.' Daar lezen we over in Openbaring 21.

Bij Openbaring 21:1-5

Deel de tekst uit op papier of zorg ervoor dat iedereen een bijbel heeft om mee te lezen. Lees de tekst voor en laat daarna de woorden op je inwerken in een minuut stilte. Wissel twee aan twee uit: wat valt op in de tekst, wat raakt je, waar heb je vragen over?

Vraag daarna aan een aantal mensen (en bij een kleine groep aan iedereen) om kort weer te geven, in één of twee zinnen, wat de ander geraakt heeft in de tekst. (Je verwoordt het dus voor een ander.)

Zing samen Lied 755, 756 of 766 uit *Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk*.

Gebed

God, wij danken U voor Uw belofte:

dat U onze tranen zult wissen en alles nieuw zult maken.

We bidden voor mensen die nu te maken hebben met dood, rouw en pijn.

We bidden om troost, om kracht, om Uw nabijheid.

In stilte bidden we voor hen en voor onszelf.

(stilte)

Sluit af met een gezamenlijk Onze Vader.

